

Verjaardag van John Main  
30 december 2015



Het is drieëndertig jaar geleden sinds John Main de overgang maakte van deze wereld naar het licht.

Het is een wonder om te zien hoe zijn visie bevestigd werd en hoe zijn onderricht zoveel mensenharten en –levens heeft geraakt en dat de wereld rond - een onderricht dat zich niet beperkt tot ras, taal, leeftijd, geslacht of zelfs geloofsbelijdenis. Het kan dus niet anders zijn dat zijn onderricht over het gebed in harmonie is met het mysterie van Christus waarin noch Jood, noch Griek, noch slaaf, noch man of vrouw is...

Het is dus een mysterie waarin de verschillen getransformeerd worden in aspecten van een enkelvoudige alles omvattende eenheid.

Vandaag reflecteren we in onze gemeenschap over de genade van John Main voor de kerk en voor de wereld. We reflecteren ook over onze eigen weg , verschillend maar toch binnen zijn één makende visie en nalatenschap. Moge deze dag gezegend zijn door een gevoel van verwondering en dankbaarheid - en aanwezigheid .

### **John Main OSB (21 januari 1926 – 30 december 1982)**

Toen ik met hem mediteerde tijdens de laatste dagen van zijn leven of gewoon maar bij hem zat naast zijn bed realiseerde ik mij dat hij al overgegaan was in de staat van voortdurend gebed, volgens hem het doel en de zin van elk gebed. Tijdens één van deze laatste gelegenheden werd ik op een krachtige manier bewust van het bestaan van dit dieper, niet-duale dimensie van spiritueel bewustzijn. Hier in volledige stilte en roerloosheid, volledig vrij van begeerte of angst, voltrok zich een volkomen communicatie, een overdracht die echt en actueel is en die al gebeurt ze in de tijd en

buiten de tijd de roerloosheid niet verstoord of de stilte verbreekt.

Een ander en hoogst belangrijk aspect van het bidden met John Main was het herkennen van Jezus. Ikzelf ben opgevoed geworden in het Christelijk geloof maar met de tijd begon ik alles in vraag te stellen en kwam ik in een andere fase van zelfontdekking waardoor mijn geloofssysteem begon te wankelen en op te lossen. Jezus werd een raadsel waar ik niet bij kon. De nadruk dat Fr John Main legde op de verdieping van ervaring welke meditatie opent door stilte en de roerloosheid liet mij toe om mij volledig onder te dompelen in de vraag van Jezus- 'wie zeg jij dat Ik ben?'. Bidden met John Main maakte deze geloofsvraag wakker op een veel dieper niveau van zelfkennis , helemaal nieuw voor mij. In de levendige vrije geest van John Main en in zijn diep geloof en liefde voor Jezus begon ik te zien wat de zin kon zijn van de grote vraag . Ik had Jezus ontmoet in hem.

(Laurence Freeman OSB)