

MEDITATIE WEEKEND

met

JOHN MARTIN
SAHAJANANDA

Spiritualiteit voorbij Religie

De visie van Christus voor onze tijd

21-23 juni 2019

vrij 20u – zon 14u

Oude Abdij Drongen



Inschrijven en info
www.christmed.be



Vertaling Engels – Nederlands voorzien
Organisatie Christelijke Meditatie België

Contactpersoon José Pype
jose.pype@skynet.be

Er zijn twee soorten spiritualiteit: één is de spiritualiteit gebaseerd op geloofssystemen en de ander is spiritualiteit gebaseerd op 'God'. Spiritualiteit gebaseerd op religie is een voorbereiding voor de spiritualiteit gebaseerd op 'God'.

Jezus Christus nodigt de mensen uit om boven het niveau van de spiritualiteit gebaseerd op religie te groeien en de spiritualiteit gebaseerd op God binnen te gaan. God is groter dan de religie. Deze spiritualiteit noemt hij 'het koninkrijk van God'. Deze spiritualiteit gaat verder dan de religies en leidt tot eenheid, vrijheid en vrede in de wereld.

God is een begrip dat vele ladingen dekt en dus een woord dat we best niet teveel gebruiken. We kunnen het woord God ook vervangen door andere begrippen zoals Eenheid, Waarheid, Vrijheid, Vrede, Creativiteit, Liefde, Volheid ... De spiritualiteit gebaseerd op God wordt de spiritualiteit van de Volheid genoemd. Spiritualiteit heeft met leven te maken, leven in volheid.

Hoe doen we dat? Niet enkel door er nieuwe ideeën rond te vormen maar vooral door eerst de ervaring binnen te gaan. Het weekend is een meditatieweekend waarbij ervaring en inzicht samengaan. Inzicht groeit uit de ervaring. Voor diegenen die niet bekend zijn met meditatie wordt een praktische inleiding voorzien.

Christelijke Meditatie België is de organisator en vertrekt vanuit de ervaring die te proeven valt in de stilte van de meditatie. Het is een weg, een weg van transformatie naar voller leven. De christelijke traditie is onze habitat en context maar we hebben het hier niet over het bewaren van de as maar het doorgeven van het vuur. Ook in deze tijd. Bovendien wordt de traditie vandaag zoals in het verleden verrijkt door onze dialoog met andere visies.

Allen welkom dus, die zin en diepte willen geven aan hun leven. Laat je inspireren door de stilte van de meditatie en de verrassende wijsheid van Brother Martin.

Het wordt een huwelijk van Oost en West.

Wie is John Martin Sahajananda ?



Brother John is geboren in 1955 uit een hindoe moeder en een christen katholiek vader. John Martin Sahajananda was voorbestemd om op te groeien met de rijke spirituele traditie van India en de leer van Jezus Christus. Hij studeerde aan het Sint-Pietersseminarie in Bangalore en vervolgens aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. Het lezen van een artikel van pater Bede Griffiths, abt van de ashram Shantivanam, over de overeenkomsten tussen christendom en hindoeïsme, raakte hem diep. Hij besloot zich aan te sluiten bij deze gemeenschap die in 1950 in Zuid-India werd opgericht door Henri Le Saux en Jules Monchanin, pioniers van de interreligieuze dialoog. Vanaf dat moment wordt hij benedictijner monnik en vervolgens geestelijk leider van de Shantivanam ashram. Erfgenaam van het denken van Bede Griffiths, onderwijst hij een spiritualiteit die de verenigende elementen van religies en de uniciteit van elk spiritueel pad benadrukt. Tegelijk opent hij een spiritualiteit die verder gaat dan de traditionele religieuze grenzen en geloofssystemen.

Vrijdag 21 juni

17.00u Onthaal

18.00u Avondmaal

20.00u Welkomstwoord

20.15u Conferentie door Brother Martin

Hij zal in heldere woorden het thema van het weekend schetsen. Het onderricht van John Martin is niet abstract maar heeft alles te maken met volheid van leven en met de manier waarop we in het leven staan. Iedereen die hem gehoord of gelezen heeft krijgt een nieuw en verdiept inzicht in de zin van het leven. Zijn inzichten zijn niet louter rationeel maar grijpt in zijn diepte-ervaring van het hindoeïsme en het christendom. Jezus is voor hem de brug tussen oost en west.

21.30u Inleiding op meditatie + stille meditatie

22.00u Slaapwel

Zaterdag 22 juni

07.30u Meditatie

08.00u Ontbijtbuffet

09.30u Conferentie door Brother Martin

10.30u Koffie/thee

11.00u Vervolg van de conferentie

11.30u Meditatie

12.00u Persoonlijke tijd

12.30u Middagmaal

14.00u Wandelmeditatie in de tuin of rustmoment

15.00u Koffie/thee

15.30u Conferentie door Brother Martin

17.00u Persoonlijke tijd

18.00u Avondmaal

19.00u Vragenuurtje met Brother Martin

20.30u Presentatie Indiareis januari 2020 door Andrzej Ziolkowsky en José Pype.

21.00u Meditatie en lichtceremonie

21.30u Gezellig samenzijn

Zondag 23 juni

07.30u Meditatie

08.00u Ontbijtbuffet

09.00u Eucharistieviering in de St Gerolfkerk (optioneel)

10.15u Conferentie door Brother Martin

11.30u Info rond meditatie en WCCM

12.00u Meditatie

12.30u Middagmaal

14.00u Afscheid