

# Lesbrief 22 De historische Jezus

WCCM - Lesbrieven van De School voor Meditatie

Jaar 3 – lesbrief 22 De historische Jezus

door Kim Nataraja

We weten hoe centraal de inwonende Christus staat voor John Main in zijn ervaring met de geestelijke weg. In 'Moment of Christ' zegt hij: "De volheid van God woont in Christus en Christus woont in ons." Maar welk belang hechtte hij aan de historische Jezus? In zijn inleiding op Hoofdstuk Twee van John Main's 'Essential Teaching' zegt Laurence Freeman: "John Main benadrukte het belang van de menselijkheid van Jezus van Nazareth, die tot zichzelf ontwaakte binnen de vergankelijke begrenzings die we allemaal kennen ... Hij kende zichzelf als de Zoon die de liefde van de Vader ontving en beantwoordde ... En zo heeft zijn zelf-ontdekking meer dan alleen maar een individuele betekenis. Het is het 'loutere en allesomvattende wakker worden' van het menselijke bewustzijn tot zijn bron in God." Het is erg moeilijk om dit rationeel te aanvaarden. John Main verwoordt dit in 'Moment of Christ' als volgt: 'Als je op het niveau van woorden leeft is het Christendom ongeloofwaardig. We zouden dan niet geloven dat het onze bestemming is over volledige toegang tot de Vader en de Geest te beschikken ... Alleen door de gebedservaring kan de waarheid van de Christelijke openbaring tot ons komen.'

De vroege Christenen deelden het gezichtspunt van John Main, dat het de bestemming van de mens is als God (godelijk) te worden. Bisschop Kallistos haalt, in zijn hoofdstuk over Clemens van Alexandrië in 'Journey to the Heart' (1), de kerkvader Irenaeus aan, die leefde in de 2de eeuw na Christus: "Hij werd wat wij zijn, dat Hij ons zal mogen maken tot wat Hij is." Dit impliceert dat Jezus door zijn lering en levend voorbeeld zijn volgelingen in herinnering bracht wat in aanleg aanwezig is, wat tegelijkertijd hun oorsprong is en de actuele grond van hun zijn. Hun en onze 'ego'-vooringenomenheid t.a.v. de wereld, de materiele werkelijkheid, veroorzaakt verwarring en illusie en maakt ons blind voor deze waarheid. Jezus inspireert ons ons te bevrijden van de ballast van het 'ego' en leidt ons naar ons 'ware zelf' in het centrum van ons zijn. "Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden'." (Mt 16,24-25) Jezus' lering is bedoeld om ons tot de waarheid van ons wezen te doen ontwaken en dit is alleen mogelijk door de onmiddellijke ervaring waartoe gebed ons leidt. Vandaar dat John Main er de nadruk op legt dat wij onze gedachten en beelden die ons binden aan dit niveau van bestaan, tijdens de mediatie loslaten. De essentie van Jezus'

missie was niet om ons van de zonde te bevrijden maar van de onwetendheid omtrent de waarheid van ons ware zijn. Deze onwetendheid veroorzaakt zonde. Dit is de ware betekenis van verlossing. Verderop in zijn hoofdstuk zegt bisschop Kallistos: “Verlossing betekent eveneens niet alleen maar Christus imiteren door ons moreel in te zetten. Integendeel, verlossing betekent dat we delen in het leven en de kracht van God. Dit deelnemen heeft een totale innerlijke transformatie tot gevolg.” Laurence Freeman vat dit in ‘Jesus, the Teacher Within’ als volgt samen: “Uitredding (verlossing) betekent dat we met ons hele wezen weten wie we zijn en waar we vandaan komen.”

(1) Dit boek is gebaseerd op ‘Roots of Christian Mysticism’ – geredigeerd door Kim Nataraja.