

# Lesbrief 1 - Goddelijke Werkelijkheid

Jaar 3

Kim Nataraja

Bede Griffiths noemde John Main 'de belangrijkste spirituele gids in de Kerk van vandaag'. Deze eerbetuiging verwijst niet alleen naar zijn onderricht over meditatie, maar ook naar zijn intrinsieke theologie, die deze manier van bidden ruggensteunt. Zijn theologie resoneert met die van de Christelijke woestijnvaders en –moeders uit de 4de eeuw AD en met die van de eerste Christenen in het algemeen. Ik zou zelfs willen zeggen dat hij perfect gepast zou hebben bij de monniken van die tijd, vooral bij Evagrius, de voornaamste leraar van Johannes Cassianus. In het derde jaar van deze 'Wekelijkse Lesbrieven' zal ik me concentreren op het onderricht en de theologie van John Main en zal ik – waar toepasselijk – parallellen trekken tussen hem en de eerste Christenen.

Voor zowel John Main als voor de vroege Christenen ontstong elk concept over God uit hun eigen gebedservaring. Evagrius van Pontus, één van de belangrijkste Woestijnvaders van de 4de eeuw AD, vat dit als volgt samen: "Een theoloog is iemand die bidt en iemand die bidt is een theoloog." Hoe ervoeren zij God dan? Eén van de eerste belangrijke figuren in de vroege dagen van het Christendom is Clemens van Alexandrië (150-215), die het op deze manier verwoordde: God is "voorbij alle spraak, voorbij elk concept, voorbij elke gedachte", en als hij zich genooddaakt voelde die ervaring nader te duiden, kon hij deze het beste zo beschrijven: "Door het besef van zuiver zijn kun je God het dichtst benaderen."

John Main was het volkomen eens deze uitspraken: "We weten dat we God niet kunnen analyseren. We weten dat we met ons eindige verstand niet de oneindigheid van God kunnen begrijpen." Hij zag God ook als 'aanwezigheid', als 'de grond van ons zijn', 'de energie die liefde is ... God is, God is liefde, God is nu'.

Hoe zagen zij de relatie tussen God en de mensheid? Dit wordt door Origenes (186-255), die Clemens' functie van Hoofd van de Catechetische School in Alexandrië overnam, duidelijk verwoord: "Elk geestelijk wezen is – van nature – een tempel van God, dat geschapen is om in zichzelf de glorie van God te ontvangen." Hij vervolgde en benadrukte: "Mannen en vrouwen zijn geschapen naar het 'beeld van God' en het is onze roeping als mens om deze 'gelijkenis met God' door onze manier van leven aan het licht te brengen." John Main drukte dit als volgt uit: "Jezus heeft zijn Geest gezonden om in ons te wonen om ieder van ons tot een heilige tempel te maken:

God zelf die in ons woont." Hij beklemtoonde verder dat "God de wortel is waaruit we ontsprongen ... We zijn geschapen naar zijn beeld, delen in zijn waarde en waardigheid als kinderen van God ... We weten dat we bestaan en dat we bestaan in God en dat we in Hem onze wezenlijke identiteit en unieke betekenis ontdekken ... We weten dat we delen in de natuur van God."

Voor de vroege Christenen en John Main betekende gebed een opnieuw binnentreden in het leven van God: "Onze dagelijkse meditatie is niets minder dan een terugkeer naar deze bron van leven waar onze geest volledig ondergedompeld wordt in de Geest van God, volkomen ontvankelijk voor Zijn leven, totaal liefhebbend met Zijn liefde."