

Lesbrief 50 - De Eeuwige Wijsheid

Jaar 2

Kim Nataraja

De mogelijkheid om het 'Zelf' te integreren in de Uiterste Werkelijkheid, wordt helder tot uitdrukking gebracht in de 'Eeuwige Wijsheid*', dat de gemeenschappelijke basis van alle grote wereldgodsdiensten en filosofieën beschrijft. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de gemeenschappelijkheid die deze Wijsheid benadrukt, werkelijk voortgekomen is uit praktische spirituele ervaring, die plaats vindt buiten ruimte en tijd van onze dagelijkse materiele werkelijkheid en niet vanuit een theologisch of religieus dogma. Bede Griffiths zegt bovendien: "Wanneer de menselijke geest een zeker punt van ervaring bereikt, komt hij tot dit inzicht, hetgeen hetzelfde is als de Eeuwige Wijsheid verklaart." Het is een menselijke mogelijkheid die niet bepaald wordt door cultuur.

De 'Eeuwige Wijsheid' stelt ronduit dat er een Uiterste Werkelijkheid is, die zowel universeel immanent als transcendent in de schepping aanwezig is. De werkelijkheid die we met de zintuigen kunnen bevatten, is ingebed in en wordt ondersteund door deze allesdoordringende Werkelijkheid. De essentie van deze Hogere Werkelijkheid is zodanig dat deze voor de zintuigen en het rationele verstand onbereikbaar is: het kan niet duidelijk gemaakt worden door gedachten of beelden; het is ondoorgrondelijk en onuitsprekelijk. Toch is er iets in het diepere eeuwige 'Zelf' van de mens, voorbij het persoonlijke 'ego', dat iets gemeenschappelijks heeft met deze Uiterste Werkelijkheid, waardoor het er zich toch waarlijk mee kan verhouden: het is de grond van ons individuele zijn die we met anderen en met de hele schepping delen; dáár zijn we allen één.

Deze 'essentie', het 'Zelf', hebben we allemaal. De 'Eeuwige Wijsheid' verdedigt de sterke overtuiging dat iedereen, en niet alleen de 'mystieke' types, daarom één kan worden met de Ultieme Vormloosheid, hoe die ook genoemd mag worden: nirwana, lege geest, verlichting, eenwording met de Godheid.

Door meditatie te beoefenen als een serieuze contemplatieve spirituele discipline, worden we ons persoonlijk bewust van dit aangeboren potentieel tot allesomvattende eenheid en worden we geleidelijk aan door de genade getransformeerd om steeds meer afgestemd te raken op dit hogere bewustzijnsniveau. De energie van het 'Zelf'-aspect van ons wezen zal met de gelijksoortige energie van de Goddelijke Werkelijkheid resoneren.

*All that is limited by form, semblance, sound and colour,
is called object.*

*Among them all, man alone
is more than an object.*

*Though, like objects, he has form and semblance,
he is not limited to form. He is more.
He can attain to formlessness.
(Chang Tzu)*

*Alles dat beperkt wordt door vorm, gedaante, klank en kleur,
noemt men object.
Hiertussen is alleen de mens
meer dan een object.*

*Hoewel hij, zoals objecten, vorm en gedaante heeft,
wordt hij niet beperkt tot vorm. Hij is meer.
Hij kan het vormloze bereiken.
(Chang Tzu)*

*Ter verduidelijking en onderbouwing van het begrip 'Eeuwige Wijsheid' kun je het beste de boeken lezen van Aldous Huxley: 'Eeuwige Wijsheid' en van Matthew Fox: 'One River, Many Wells'.